



KälärneNytt

En tidning för Kälärnebygden

årgång 11 nr 3

Maj 2015

Kälärnebygdens Ekonomiska förening har en ny hemsida!

Nu har vi en ny och fräsch hemsida, webbadressen är www.kalarnenytt.se
Vi har tänkt att med denna hemsida förmedla inte bara den digitala versionen av KälärneNytt utan också andra nyheter, på gång, samt länkar till företag och föreningar. Företagare kan sätta in sin logga och få en länk till sin hemsida utan kostnad.

Vidare vill vi även förmedla kontakter om boende samt få in många bilder till vårt bildgalleri mm. Har Ni något av ovanstående som Ni vill få in på hemsidan, maila då detta till michael.lofgren@poles.se

Michael Löfgren, ordförande i Kälärnebygdens Ek. Förening

Medlemsinfo Kälärnebygdens förening:

Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en positiv utveckling för Kälärnebygdens invånare, företag och föreningar. För att bli medlem betalar Du/Ni en engångsinsats och en årlig medlemsavgift. Medlemsavgifter 2015:

	Enskild	Familj	Förening	Företag
Insats (engångs-)	50	100	100	500
Årlig medlemsavgift	50	100	100	200

Bankgiro 5404-9606

Hör du till dem som säger sig inte orka läsa ända till slutet av sista sidan?

Annonsen här ovan brukar vanligen finnas där.

Nu hoppas vi att du som vill vara med och stötta vår verksamhet inte glömmer att betala medlemsavgiften.

Denna tidning sponsras av Tommy Olssons El

ING-MARIE OCH TOMMY

Minnen från Kälarne

Efter tiden som jag beskrev i KälarneNytt maj 2011 går det ju att berätta något om arbetslivet och hur det går att ta sig igenom ett långt och innehållsrikt liv trots motgångar.

Jag drabbades av TBC med ett antal sanatorievistelser varvat som rörläggare, när Kälarne samhälle moderniserades med vatten- och avloppssystem. Ett tungt jobb om man jämför med tillverkning av karamellstrutar på Westbergs diversehandel. Man skulle t.ex. lyfta dessa grova cementrör på ett speciellt sätt och foga samman mot tidigare rör. En dag brast det jag lyfte med och röret föll ner på min fot och stortån behövde läkarvård.

Efter läkarbesöket växte en ny nagel fram och sköt på den gamla, med påföljd att jag behövde större och större skor.

Jag skulle gifta mig i den vevan och vid vigselakten hördes det fniss från de närmaste raderna. Anledningen var, att min bror Ivar hade textat ”Hjälp” under mina nya skosulor, som lyste mot församlingen, när vi knäböjde inför prästen.

Min kamrat vid rörläggningen hette Otto Moberg. Han var väl 30 år äldre än vad jag var, men en riktig

”spelevink”, som man sade på den tiden. Språket bland anläggningsarbetarna var ju ett helt annat än vad man var van vid.

En morgon efter att jag gift mig (håll i er nu, om ni inte är vana vid grovt språkbruk) frågade Otto:

”Har´u knullt na nyligt?”

Ja, vad svarar man på en sån fråga? Det enda jag kom på var en motfråga:

”Än du rå?”

Otto blev inte svaret skyldig. ”Joorå, den som håll på efter mig håll på nu”.

Ett annat tillfälle jag minns var när vi var i närheten av Betelkapellet. Vägen dit hade inget namn, vad jag minns, men vi kallade den för Golgatan, med anspelning på kapellet. Det här är ju tidigt 50-tal och de flesta kvinnorna i husen var hemmafruar och Otto hade säkert funderat ut något rackartyg, men vad?

En förmiddag kom en av dessa hemmafruar ut på bron och Otto släppte fort den spade han höll i handen och ropade högt ”Jaa, tack!” Han förklarade för kvinnan att han tyckte hon sa: ”Vill ni ha kaffe?”. Det var Ottos sätt att med humor och glädje skapa goda relationer.

Efter operation av lungorna kom nästa

motgång. Skilsmässa.

Därefter omskolning till bilelektriker i Örebro, vilket ledde till jobb på Mercedes i Östersund i tio år.

1962 var det ånyo en chans att ställa sig på knä inför prästen. Den här gången gick det betydligt bättre. Äktenskapet håller fortfarande efter 53 år.

1963 fick vi en son, som vi döpte till Kent. Han visade tidigt intresse av idrott, friidrott, och han specialiserade sig på kulstötning. Han lyckades bra med sin intensiva träning och blev svensk mästare ett antal år, vann Finnkampen flera gånger, deltog i två OS samt tre VM, men han var för kort och för lätt för några medaljer i OS, men blev ändå 6:a på VM i Tokyo. Hans meriter räckte dock till fria studier i fem år på universitetet i Flagstaff i Arizona. Där träffade han Rebecca, som blev hans fru 1991. De har två barn, sonen Alexander, 21 år, släggkastare på elitnivå. Han studerar sedan två år till-

baka på universitetet i Athen utanför Atlanta, Georgia, USA.

Dottern Annika, 19 år, även hon släggkastare, börjar i höst på universitetet Ole Miss i Mississippi. Familjen bor i Uppsala sedan år 2000.

Kents tid i USA 1985-2000 innebar ett antal resor dit för oss för att få träffa familjen och se hur barnbarnen utvecklades. Totalt blev det nio resor och varje gång körde vi hyrbil ca 250 svenska mil för att se oss omkring i landet. Den senaste hemresan fick dock klaras av med syrgas mellan Chicago och München. Nu skvallrar dagsformen om att bäst före-datum passerats för länge sedan och resandet är över, åtminstone till USA.

Det är ju inte så lämpligt heller att äta vätskedrivande mediciner för att underlätta för hjärtat och samtidigt leta efter toaletter på sexfiliga motorvägar.

Nu är jag 83 år och får leva på minnen och vara tacksam över vad livet gett mig.

Erik Larsson

Övsjö Bygdegård

Midsommardagen 20/6 14.00 Badhusparken öppnar för säsongen.

5/7 18.00 Vernissage

6-19/7 14.00-18.00 Konstcafé med våffelsservering och fika.

19/7: 14.00-18.00 Bakluckeloppis

28/7 19.00: Kvällscafé med Söröje durspelare. Allsång och Melodikryss med 'a Barbro.

Upplysningar: 0696-430 21 el. 403-77

Ånäsets Camping

Sara Stranne, sambo med Jimi Danieli, berättar om Ånäsets Camping, som vid det här laget har funnits 11 år i Kälarne. Hon är själv mycket betagen av denna vackra plats, som Jimi arrenderade under ett års tid, då han röjde och ställde i ordning, innan han förvärvade området. Därefter har det växt ut och varje år har det arrangerats något nytt där, t.ex. veteranbilsmarknader och midsommararrangemang. I år blir det vattenfestival den 13 juni, med racerbåtsuppvisning. Roddklubben kommer att medverka och det blir differenstagningar, där det gäller för varje deltagare att ta sig runt en bana två gånger på samma tid, gärna med olika farkoster.

Grillkvällar planeras varje fredag under tiden juni till augusti. Det ska också bli trubadurkvällar, men än är inga datum fastställda.

”Lillsloken”, den 9 juli, är en gäddfisketävling med lag. Då blir det också marknad, där det även ska finnas festligheter för barn.

Sara vet att campingen har betytt mycket för Kälarne under åren. Många har köpt hus här och under vinterhalvåret bor 40-50 personer av och till i sina husvagnar. Troligtvis handlar de en del i byns affärer. Under lågsäsongen i vinter var Jimi anställd på Hurtigruten.

För närvarande jobbar han på Stolpen. Sara själv arbetar i Hammarstrand på TKH, när hon inte är på campingen.

Men helst vill hon utveckla verksamheten på Ånäset, kämpa för bygden och få fler turister att hitta hit. Då skulle det finnas möjligheter att anställa folk.

För närvarande tar vi bara in extra personal vid olika arrangemang. Vi borde presentera vår bygd bättre och satsa mer på inflyttning, säger hon.

Sara och Jimi har gjort en reklamfilm, ”Ånäsets Camping”, som finns på deras Facebooksida. Där får man veta mer om vad som kommer att anordnas här framöver.

På somrarna tar de gärna med sina campinggäster på olika utflykter, bl.a. till lokala matproducenter och getfarmare och till Forsaleden. Hur många vet förresten att man kan paddla ända till Hällesjö? Det är en fantastisk resa, men vi har aldrig träffat på en människa under våra utflykter dit, säger hon. Man kan ju inte bara stå här och sälja korv, även om det är kul. Men om vi ska utöka verksamheten måste vi nog ha lite mer mark till förfogande. Om detta är dock ingenting bestämt, avslutar denna optimistiska campingvärdinna vår pratstund.

Runa Westman

Vid stranden

Tio minuters vila vid sjöstranden idag.
Det var skönt att sitta där en stund och tänka lite.
Se solen och björkarnas gröna "musöron".
Känna vinden och se hur den föste små vågor
mot ett glittrande stråk ute på sjöns yta.
Det hann passera många tankar, medan jag satt där
på strandkantens fjolårsgräs.
Det är lätt att tankarna blir minnen,
men, att se fram mot en ny tid är inte så lätt.
Bygderna häromkring spås ingen lysande framtid numer.
Men nog borde människorna själva få forma sin framtid.
Här är ju mitt och många andras centrum i världen.
Där vi vill leva våra liv.
Märkligt, tänker jag, att ju snabbare färdmedel som finns
och med det moderna IT-samhällets möjligheter,
ju längre tycks avstånden mellan stad och land bli.
En sorglig avveckling av landsbygden.
Min stora tröst är, och har varit länge,
att här har funnits människor sen urminnes tider
som levt och färdats både på land och vatten.
Det vittnar alla fornlämningar om, som finns i trakterna.
Och hur blir framtiden? Kommer människor att kunna leva kvar här?
Vem vet? Kanske mitt liv är en intressant
fornlämning om några tusen år...Såvida det inte redan är det?!
Ur storstadsperspektiv.
Leende betraktar jag vattnets eviga rörelse mot sanden
och delar Snobbens badglädje.
När vi så småningom traskar hemåt, möts vi av en kraftig regnskur
och det var skönt att avsluta utflykten med en kaffepaus.

Elisabeth i Örsviken.



INFORMATIONSTAVLOR

I Kälarne finns informationstavlor som sattes upp för ca 10 år sedan. Mycket av den informationen är nu felaktig och layouten inte är bra. Vi behöver alltså ny och korrekt info samt ny design till våra informationstavlor och efterlyser härmed en kreativ person som kan rita/måla en bild av Kälarne centrum, gärna i typen 2D, så som man kan se på informationstavlor på exempelvis djurparker.

Är du intresserad? Hör då av dig till Michael Löfgren 070-666 56 74.

Fornfynd

Flärkrået

Som Anders Sjöberg tidigare har berättat i KN (nr 2 och 3 2014), genomfördes avvitrningen, där markägarförhållandena mellan kronans marker och enskildas fastställdes i våra trakter, sommaren 1755. Kvar efter denna finns nu ett antal rösen, rån, som visar på gränssättningen. Det s.k. Ringsjörået beskrevs i nr 5, 2014. Därefter har jag tillsammans med intresserade skogsägare sökt här i skogarna efter dessa gamla stenrösen.

Lennart Jonsson, som visste precis var ”Flärckrået” fanns, tog mig till platsen. Han kunde berätta att sjöstranden nu är betydligt längre bort från femstenarået än vad som finns beskrivet. Orsaken till detta är ju att sjön Flärken har växt igen en del. Lantmätaren skriver i sin rapport från förrättningen att ”I anseende dertil att marcken fants där något sumpig, blef under råmärket sammanknytt och förfärdigad en trälafve av stadigt werke til sex och en half alnar i fyrkant, hvar uppå sattes en hjertesten, så stor som kunde här finnas, till två alnars högd, men af den tjocklek och tyngd att den innehåller fem eller sex mäns bördor.

Denna sten är till skapnaden mäst trekantig”.

Här ses skogsägaren Lennart Jonsson, när han berättar om detta röse. Som synes har den trekantiga hjertestenen hamnat lite på sned. Måhända har trälafvens stadiga virke mulnat ned vid det här laget. En av visarna (stenarna omkring), pekar mot Ringsjörået. En annan mot Drolröset.

Runa Westman



Lennart Jonsson berättar om Flärkrået.

Drolröset

En annan skogsägare, Per-Erik Eriksson, som också är intresserad av historien, följde mig till nästa röse, Drolröset. Det fungerar än i dag som gränssten mellan Övsjö- och Västannedeskogen. Lantmätaren Eric Calvagen skriver om detta att ”det lades uppå en med tallskog beväxt sand högd ett stycke Nord Ost från en slått, kallad Sönnerstmyran...Uti detta rå sattes till hjertesten en sandsten ... något spitsig upåt”. Som synes är Drolröset mycket välbevarat och har på grund av placeringen på sandhöjden undkommit att skadas av det moderna skogsbruket.



Per-Erik blev också vinnare av ”**Största rotstalpet**” i denna omgång, då han hittade denna kolossala rotvälda, som mäter hela 5x5 meter. Han fann den någonstans i Västannedeskogen.

Barntjärnsröset

Detta är troligtvis allt som återstår av femstena-rået, som lades ”uppå en tallmo öster om Westanede byemäns fåbodar” nära Barntjärn. Röset ligger i dag på en kraftlinje. Hjertestenen kan möjligen ha försvunnit när linjen byggdes. Amatörarkeologerna Otilia, Hjalmar, Martti och Per Westman fastslog efter två dagars intensivt sökande och studier av de gamla handlingarna, att detta är Barntjärnsrået.





Kälarnedagen den 6 Juni 2015

Program för Kälarnedagen, "en dag för bygden"

Tid: Från 11.00 till ca 15.00, fri entré

Plats: Gräsytan vid busshållplatsen samt på skolan.

Konferencier: Hans Westlund

Musikunderhållning vid busshållplatsen

- | | |
|------------------------|--|
| kl 11.00 till ca 11.20 | Tjytjala Hot Five |
| kl 11.30 till ca 11.50 | Körsång från Kälarnebygden |
| kl 12.00 till ca 12.20 | Allsång med Kälarnebygden |
| kl 12.30 till ca 12.50 | Östra Jämtlands Dragspelsklubb |
| kl 13.00 till ca 13.20 | Årets eldsjäl i Kälarnebygden utses, prisutdelning |
| kl 13.30 till ca 13.50 | Viomarie |
| kl 14.00 | Gratis glass till alla Barn! |
| kl 14.10 till ca 14.40 | Emelie Adebåge från Stugun sjunger barnsånger. |

Välkommen till evenemang på Kälarne skola!

kl 11.00 till ca 15.00 Fotoutställning på skolan, klass 8 säljer fika i slussen hela dagen, mm.

kl 13.30 till ca 14.15 **Sal 14: TRÄBANAN I GASTSJÖN**
Under Kälarnedagen berättar Peter Frändén om ett märkligt tekniskt försök. I början av 1920-talet byggdes i Gastsjön en 6 kilometer lång "järnväg" med träräls. Banan användes för att transportera timmer från trakten kring Finntjärn och ned till Gastsjön. Banan ansågs så märklig att den filmades. Den cirka 2 minuter långa filmen kommer att visas i samband med föredraget.

Övriga aktiviteter:

11.00 tom 12.00 Tidsdifferenstävling för alla barn på cykelcrossbanan, pris till alla deltagande barn.

11.00 tom 15.00 Gratis skytteträning med skyttesimulator i Aulan, KP jakt.
Östjemten har öppet med fika samt lunch, på kvällen pubafton med Emil & Erik.

Klädförsäljning, Inka-kläder

Åsbergets ost är här med sitt sortiment av goda ostar

Knallar, fika försäljning samt lotterier

Även oanmälda knallar är välkomna !

Räddningstjänsten visar upp sig och sin utrustning.

Medarrangör



Bräcke kommun



Hotell ÖSTJEMTEN

Söndag 31 maj Morsdagsbuffé KL 15-17 195: -
(BARN 4-15 ÅR 10 KR ÅRET)

**BOKA GÄRNA FÖR ATT FÅ ETT DUKAT BORD OCH
EN ROS TILL MOR!**

Fredag 5 juni stänger restaurangen 14,00
(pga. för många studenter, för lite personal)

Lördag 6 juni Kälarnedagen,
vi öppnar restaurangen kl 10.00 om man är fikasugen
& lunchserveringen börjar kl 11,00.

I dag kör vi även i gång mjukglassförsäljningen.

Vi avslutar Kälarnedagen med pubafton. På scen Emil & Erik
Från klockan 21,00 Inträde 100: - vid entrén

19,20 & 21 juni Midsommarhelgen är restaurangen stängd

1 & 2 augusti är restaurangen stängd

8 & 9 augusti är restaurangen stängd

Öppettider Må-To 10-18 Fr 10-19 Lö-Sö 12-19

Varmt välkommen till oss!

Caroline med personal

Tel 0696-40500



Sommar i Albacken:

Tjurkuken

vid Måsjön i Albacken lördag den 27 juni 2015 kl 14.00

Tjurkuken är ett terränglopp, som började för skojs skull. En träningsbana med vänner inför TjurRuset. Fler visade sitt intresse, så nu kör vi, tuffa norrlänningar – på riktigt! Ett terränglopp mitt i skogen, 5 eller 10 km, med allt man kan önska sig. Myr, vatten, branta backar, stenar och stockar. För barn har vi en egen tuff bana, 2,5 km. Efteråt kan man duscha. Ta med egen middag, så håller vi grillen varm. Den som vill kan sova över. Det finns stugor att hyra eller i eget tält. Anmälan sker via mail till nollieknoop@gmx.net
Anmälningsavgift: vuxen 100 kr, barn gratis. Efter mottagen anmälan får du betalningsinformation, vägbeskrivning, övernattning mm.

Vinorientering

vid Notåvallen i Albacken fredag 17 juli 2015 kl 18.00.

Vi träffas under trevliga former. Varje deltagare tar med sig en flaska **vitt vin** som insats. Därefter samlas alla vinflaskor ihop och deltagarna delas in i lag. Sträckan består av fina stigar, där man promenerar runt till olika stationer med tipsfrågor och andra aktiviteter. Där får deltagarna också smaka på de olika vinsorterna. När orienteringen är slut är också allt vin slut. Efter målgången är det picknick i det gröna. Ta med egen förtäring! Ge gärna ett litet bidrag till arrangemanget. OBS! Är du ingen vinälskare kan du även delta, men insatsen är densamma, en flaska vin per deltagare. Ingen föränmälan krävs.
För info: Ring Christer 076-816 18 72

Håsjö 19 juli

Cykling: Håsjötrampet 11.00 Håsjösåpan 13.00

Sörbygden

19 juni: 13.00-15.00 **Kams** på Tossengård

11 juli: Byfest på Tossengård. Buffé och dans till Finezz 19.00

13 juli: 13.00 Hembygdsdag med **kams**, fika, korv

17.00 auktion med visning 16.00

VÄLKOMMEN TILL LOPPIS I LEKSTUGAN!

Under Kälarnedagen är det Loppis i lekstugan på Stationsvägen 3.

Låga priser! Många leksaker men även en hel del annat.

KYRKAN

Söndag 31/5 Kl. 18.00	Gudstjänst i Hällesjö kyrka
Tisdag 2/6 Kl. 19.00	Musikcafé med Hällesjö-Håsjökören, Västanede församlingshem
Onsdag 3/6 Kl. 14.00	Andakt på Tallgläntans äldreboende
Lördag 6/6 Kl. 18.00	Nationaldagsfirande i Hällesjö kyrka, högtidstalare, Hällesjö-Håsjökören, servering
Söndag 14/6 Kl. 18.00	Mässa i Håsjö nya kyrka
Lördag 20/6 Kl. 14.00	Midsommargudstjänst på Åbrobacken i Hällesjö, servering
Söndag 21/6 Kl. 18.00	Sommargudstjänst i Ljungå kapell
Söndag 28/6 Kl. 18.00	Sommargudstjänst, Håsjö gamla kyrka
Onsdag 1/7 Kl. 14.00	Andakt på Tallgläntans äldreboende
Söndag 5/7 Kl. 11.00	Trädgårdsgudstjänst i Vallsjön, servering
Söndag 12/7 Kl. 11.00	Sommargudstjänst, Hällesjö kyrka
Måndag 13/7 Kl. 19.00	Sångafton i Håsjö nya kyrka, Merit Kvist och Lennart Dahlström
Söndag 19/7 Kl. 18.00	Sommargudstjänst, Håsjö gamla kyrka
Söndag 26/7 Kl. 18.00	Sommargudstjänst, Hällesjö kyrka
Onsdag 29/7 Kl. 14.00	Andakt på Tallgläntans äldreboende

Pastorsexpeditionen telefon: 0696- 536 30

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat

Försommarcafé

Tisdagen den 2 juni kl. 19 är det åter dags för vårt försommarcafé i församlingshemmet i Västanede med Tjytjala Hot Five och Hällesjö-Håsjökören under ledning av Eva-Lotta Norell. Vi bjuder på körsång, jazzmusik, en del soloframträdanden, allsång och lotteri.

Inträde 80 kronor.

Kaffe med krus ingår (krus är detsamma som doppa för den som inte är barnfödd i östjämtland).

Gårdsloppis i Västanede Lördag 20/6 11.00 – 14.00

Från skolan till slalombacken. Hyr bord efter vägen och sälj det du vill!
Byföreningen säljer fika på skolan och ordnar skjuts för dem som så önskar. Parkering på skolan.

På gång

Hällesjö – Håsjökören

sjunger på nationaldagen den 6 juni
i Hällesjö kyrka kl. 18.00

Storåsens Byalag:

To 16/7: 15.00

Teater: ”Ombord”

Soppa och kaffe serveras

Inträde: 100 kr

Fr 17/7: Buskspel

från kl 17.00

Lö 18/7: Storåsnatta

Musik ”Mickey’s”

Mat- och öltält

Ansjö

Bygdegårdsförening:

Lördag 27 juni har vi **kamsdag**

11.00-15.00

Underhållning

Försäljning av tunnbröd

Bygdegården Ansjö

Gastsjöns

Bygdegårdsförening:

4/7: 11.00-15.00 Marknadsdag med

kams, lotterier, knallar mm.

Västnede:

Midsommarafton 19/6 13.00-15.00

Kaffe med bröd. Varmkorv, lottrier, le-
kar, spelmän. Dans kring stängen mm.

Kamsdag 19/7: Kamskokning och för-
säljning utomhus. Lotterier. Servering

Åbrobacken Hällesjö:

6/6 nationaldagsfika, fr kl 12

19/6 midsommarfika fr kl 12

20/6 gudstjänst 14.00

21/6-16/8 servering söndagar 11-15

11/7 sommarfest musik: Söröye durspel
kl 12-16

2/8 hantverksdag kl 11-15

15/8 kolbullekväll fr kl 17

Fugelsta:

Lördag 1 augusti: 11.00-15.00

Försäljning av **kams**, hamburgare och
fika. Knallar, lotteri mm.

Vi söker knallar till marknaden!

Hör av er till Ulrika Hansson tel.

070-519 70 33 eller 0695-310 47

HOS KICKI Dam och Herrfrisör: semesterstängt vecka 25, 26 och 27.

Se bilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 4, trycks den 28/8. Manusstopp: 22/8.

Redaktör: Runa Westman, 070-349 12 09, e-post runwes@telia.com

Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller 0696-403 01 (hem),
e-post michael.lofgren@poles.se