



KälarneNytt

En tidning för Kälarnebygden

årgång 11 nr 1

Jan 2015

En Tradition som utvecklats till ett 25-års Jubileum

Den senaste ”byggboomen” i Kälarne samhälle skedde under de sista åren på 70-talet och första hälften av 80-talet, både på norra och södra delen av byn. Bl.a. byggdes ett 10-tal enfamiljshus på södra sidan, på övre delen av Skogsvägen av ett gäng familjer i 25-35 årsåldern. Mellan 2-4 jämnåriga barn fanns i varje hushåll. Idag är dessa barn sedan länge utflugna och har egna familjer och barn runt om i landet. Gemensamt för föräldrarna under åren har varit många trevliga tillställningar av olika slag.

En tillställning som hållit i sig länge är en Revyresa i januari månad varje år till Östersund. Det är inte mindre än 25 år i rad som denna tillställning besökts. De flesta har kunnat vara med i många år, men Kälarnes Rörmokare med fru samt Lindströms har inte missat någon gång.

Det blir en heldagstur. I år likt de senaste 10 åren är det samling hos Sören och Carin mitt på dagen, en januari-lördag. Hasse Owén och Evy hämtar sällskapet, som de gjort de senaste 18-20 åren och lämpligt innan matinéföreställningen börjar, ännas Storsjöteaterns trappor. När alla satt sig i salongen kan man se att bänkrad 1 och 2 längst fram på Storsjöteatern nästan är fylld av Kälarnebor. Framåt 18-tiden då Revyföreställningen är avslutad görs en kortare promenad inomhus till restaurangen Kitchen and Table inne på Clarion Hotel Grand för att inta den Revy-supé som erbjuds.

Framåt 23-tiden är bussen åter i Kälarne.

En tradition och ett 25-års Jubileum år 2015.

Sören Lindström

Denna tidning sponsras av
ANNA-LISA SVEDEVALL

Sven Erik Eliasson



En välkänd profil i Kälarne. Men vem är han?

Jag hälsade på honom en dag, fick en pratstund och tillåtelse att berätta något om hans livsöde.

Sven Erik är i sanning en sakletare och en prylsamlare. Hans lägenhet är fylld av ting. Stolar, bord, golv, bänkar, väggar, ja kort sagt allt utom hans egen TV-stol är fyllda av föremål. Jag får lov att lyfta undan några karotter i soffan för att kunna sätta mig försiktigt där.

Det man direkt kan se är att han har god ordning på allt och att föremålen är systematiskt utplacerade eller hängda.

Många är inköpta på Kupan, där Sven Erik är en av stamgästerna. Den figur han själv gillar bäst är en liten kopia av ”Den lille havfrue”.

- Varför just den, undrar jag.

- Jo, hon ser så oskyldig ut, säger han.

När jag sent omsider tittat färdigt på allt

ber jag honom berätta litet om sitt liv. Han föddes i Ytterån för 70 år sedan. Där kom han tidigt att intressera sig för Mus-Olles samlingar. Möjligen kan hans eget samlarintresse ha väckts redan då. Hans önskan är att de egna samlingarna ska skänkas till Mus-Ollemuséet efter hans död. En del inköp, som han sedan ångrat, har han burit tillbaka och återskönt till Kupan.

Sven Erik gick 7 år i skolan och därefter började han arbeta på Smedsaas trähusfabrik i Ytterån. Där blev han kvar till 18-årsåldern, fram till den dag då allt skulle förändras.

Han åkte bil tillsammans med en kamrat för att uträtta ett ärende på andra sidan järnvägen. Vad de inte såg var rälsbussen som närmade sig. Krocken var oundviklig och bilen släpades med framför rälsbussen ett långt stycke innan det tog stopp.

Kamraten dog och Sven Erik fördes svårt skallskadad och medvetlös till sjukhuset. Smällen hade tagit hårdast på vänster sida av huvudet och högra kroppshalvan var förlamad. Läkarna upplyste hans mor om att han hade små chanser att överleva. Självt har han ingen aning om hur länge han vistades på sjukhuset. Han vet däremot att mamma Ingrid, som var änka med tre

barn, skötte honom som ett spädbarn under lång tid efter att han kommit hem. Sven-Erik berättar att han var en ivrig bokläsare, en av de flitigaste låntagarna på biblioteket i Ytterån före olyckan, men därefter har bokstäverna bara flutit ihop.

Sakta men säkert återkom han till livet, men på grund av skadorna han har svårt att bedöma tid för olika händelser i tillvaron. Så småningom blev han skickad till Åre för en utbildning till smed, svetsare och reparatör. Den utbildningen hoppade han emellertid av och for till Östersund.

- Det var där jag började dricka och röka brass (hasch) och ibland fick man också tag i skapliga brudar, särskilt en av dom. Hon hade förresten mycket skog också. Men hon ställde villkoret att jag skulle sluta supa. Det gjorde jag inte och det ångrar jag mycket. Både att jag missade tjejen och skogarna, säger han.

Så småningom träffade han en annan kvinna, även hon skogsägare. Sven Erik flyttade till hennes hem i Skurun, några mil från Gällö.

- Där blev jag fri från både sprit och knark. Jag arbetade på gården och fiskade mycket.

Anna var mycket konstnärlig och Sven Erik visar mig en vacker tavla som hon har målat.

- Vi levde ihop ganska många år där, tills Anna plötsligt dog en dag. Efter detta började jag dricka igen, säger han. Under tiden med Anna hade han köpt ett torp i Valla. Dit flyttade han. ”Där söp jag ner mig.”

Så småningom sålde han torpet och kom till Kälarne.

- Jag trivs med livet som det är nu. Det är bra folk här. De flesta är snälla. Själv försöker jag också vara snäll mot folk. Kupan i Kälarne besöker jag ofta. Den är mycket viktig för dom som är ensamma, säger Sven Erik.

- Hur vill du att jag ska avsluta den här berättelsen, undrar jag.

- Folk ska tänka sig för med sprit och knark och tobak! Annars går det åt helvete direkt, säger denne luttrade man mycket bestämt.

Runa Westman



Tavlan som hans livs kärlek, Anna, har målat.

Minnen från Håsjö skola

Under en lång period har skolan i Bräcke kommun diskuterats, speciellt inom Kälarne kommundel.

Alldeles osökt dyker minnen upp från min skolgång i Håsjö.

Låt mig därför berätta ett barnsligt, men kärt bevarat minne från den tiden.

Det var vinter och en hel del snö. Vi lekte i backen mot fotbollsplanen, alldeles intill uthuset, som inrymde slöjdsal och toaletter.

Som sagt, vi lekte i snön. Och plötsligt utbröt snöbollskrig. Snöbollarna visslade runt överallt, en del prickade, andra inte.

Till slut blev det bara för mycket för mig. Jag kände mig som förlorare, och brast i hejdlös gråt. Och kompisarna började retas:

"Haha, Elisabeth tål inte snö... haha hon smälter ... haha osv. osv." Och inte blev jag gladare av det! Hela dagen var förstörd, och när jag kom hem, låg jag på kökssoffan och stirrade i taket.

Väldigt knäckt och ledsen. Mammans försök att få mig att berätta vad som hänt var totalt förgäves. Jag var otröstlig och sur. Riktigt sur.

Det var med tunga steg jag nästa morgon gick till skolbilen. Hur skulle denna dag bli?

Och inte var stegen lättare, när jag klev ur bilen och smög in på skolgården.

Men! Då hände det oväntade. En efter en kom tjejerna och bad om förlåtelse. Dom hade ångrat sig, och vi blev vänner igen.

Klart jag blev glad.

På den tiden började alltid skoldagen med att vi sjöng en psalm. Denna morgon hade vår lärare Erik Sandberg valt psalmen, vars första vers börjar:

"Ett vänligt ord kan göra under. Det läker hjärtats djupa sår. Det är ett ljus i mörka stunder, en hand som torkar ögats tår".

Om det var ett medvetet val kan jag inte veta, men orden träffade rakt i mitt hjärta. Och jag sjöng och sjöng... högt och förmodligen falskt. Och jag var så glad.

Sedan dess är den psalmen en av mina favoriter.

För övrigt måste jag också få säga, att en finare start än att gå i Håsjö skola, det kan man inte tänka sig.

Om en del minnen är sorglustiga, så var det mesta riktigt, riktigt bra.

Och jag var också en jäkel att retas, när tillfälle gavs. Så det så!!!

Elisabeth i Örsviken

I höst fick jag förmånen att delta i balansskolan på Hälsocentralen i Kälarne. Jag vill här och nu säga att det var bra träning, på många sätt. Nya tankebanor och bra övningar har hjälpt mig mycket.

Tack till alla ledare och hälsningar till alla glada deltagare.

Träna på! Härligt liv!

Elisabeth

Trivselträffarna i Kälarnebygden 2-årsjubilerar



Monica Ljungberg och Sigbritt Eriksson hade en längre tid gått omkring och funderat varför Bräcke och Gällö hade träffpunkter, där folk kunde mötas och ha trivsamt, men inte Kälarne. Till slut gjorde de själva slag i saken och kontaktade ABF och Bertil Jonsson. Han skaffade fram bidrag till den första trivselträffen, som hölls i Västane församlingshem, med Sune Kvist och Bertil Jonsson som underhållare. Sedan har det rullat på med träffar ca en gång i månaden under höst- och vintersäsongerna, hittills 20 gånger.

Man försöker ha olika inriktningar varje gång, t.ex. författare, filmvisningar, modevisningar, frågetävlingar, julmusik, korvgrillning vid Måsjöforsen, teater, trollkonstnär, Bertil och Annasfjåsen, konsumentrådgivning med Ingrid Krylén, energirådgivning med Bräcke kommuns energirådgivare och hälsoträff med inriktning på kroppsrörelse samt yoga och zumbadans. Träffarna har hållits i Håsjö, Västane, Hällesjö, Kälarne, Sörbygden och Albacken. De har haft gott stöd av folk som ställt upp och ordnat servering i alla byar. Som tack för hjälpen har byföreningarna fått ta hand om entréavgifterna. Lotterierna har täckt kostnaderna för hyra och underhållning. ABF och Bräcke kommun har även sponsrat en del.

Den senaste träffen hölls i Västane församlingshem, där Kerstin Wallin, piano och Bertil Jonsson, fiol, bjöd på ett musikprogram av hög kvalitet med såväl folkmusik som klassiska stycken.

Monica och Sigbritt känner sig mycket glada och uppmuntrade av all positiv respons de fått och fortsätter de gärna med sina träffar, som alltid hålls på tisdagar kl 11.00.

De poängterar att trivselträffarna inte är politiskt eller föreningsanknutna! Slutligen vill de aktiva och entusiastiska damerna skicka med en hälsning till alla läsare:

- Du som tycker det här är roligt, ta med dig någon granne eller vän nästa gång du kommer på trivselträff!

Runa Westman

Vårterminens träffar blir som följer:

10 februari kl 11 på Tossengård i Sörbygden, trubaduren Hasse Thor.

17 mars kl 11 på Församlingshemmet i Västane, trubaduren och hemmasonen Einar Andersson.

14 april kl 11 på Hotell Östjemen, mannekänguppvisning och klädförsäljning av "Den rullande klädbutiken".

26 maj kl 11 vid den underbart vackra Måsjöforsen, korvgrillning och underhållning med Boris och Johnny.

Sigbritt Eriksson och Monica Ljungberg



Kökspersonalen vid trivselträffen i Västane församlingshem: Margareth Weman, Ulla Pettersson och Ulla Johansson, som trakterade besökarna med tunnbrödssmörgåsar och läckra hembakta kakor.

Svedjebacken

Svedjebacken öppnades för säsongen lördagen den 17 januari. Dagen innan gjorde jag ett studiebesök på plats och fann de trogna medarbetarna Ove Engström, Olle Hallenborg och Gunnar Jonasson i full färd med att sätta upp lifthängare och ställa allt annat i ordning.

Väl inkomna för fikastund berättade de om vad som gjorts inför öppnandet. Inne i slalomstugan är allt fint och välordnat. Borden är slipade och nylackade och nya, bekväma stolar har inköpts. Lokalen kan hyras för sammanträden eller fester för 100 resp. 300 kr.

– Vi vill gärna se att fler utnyttjar den möjligheten! säger de.

Inne i skiduthyrningen imponeras man av allt som finns att låna, allt i perfekt ordning, minst 100 par pjäxor, 60 par skidor, 40 hjälmar, 6 snowboards och en mängd stavvar. Varje år köper man in ca 10 par skidor och pjäxor från en större skiduthyrning. De är begagnade, men endast använda 2-3 år. I lokalen finns också servicebänk, bandslip, stenslip och vallamaskin. Innan man får sina bindningar justerade ska man stiga upp på farmor Ingrid Hallenborgs läckra ”tvåvåningsvåg” för att det ska bli rätt inställning till åkarens vikt.



Mycket arbete föregår öppningen i backen: I oktober påbörjades slyröjningen. Ove körde med en slaghack, men på många ställen fick röjningen göras för hand. Service och reparation av pumphuset har man också gjort.

Snöläggningen börjar i november, när det blir tillräckligt kallt, d.v.s. 10 minusgrader. I övre delen av backen är snöläggningen ännu inte färdig. Det har varit för mildt där. Det kan skilja 10 grader mellan slalomstugan och toppen.

Underhåll av liften och säkerhetssystemen, smörjning av liften och kontroll av alla linhjul har gjorts liksom underhållsarbete i de övriga byggnaderna.

Under snöläggningen måste alltid någon av dem finnas där på nätterna bl. a. för att titta till och ändra riktning på snösprutan och kontrollera att snön har rätt konsistens. Det får inte bli för blött. Snökanonen kan köras ned till 25 minusgrader. Den inköptes, bättre begagnad, 2014.

- Det blir inte mycket sovet under snölägningsperioden, säger de. Hur länge Ove och Olle har arbetat i backen minns de knappast. Det måste vara minst 30 år. Förutom dem ställer 25-30 liftvakter upp varje säsong. Och så Eva Engström naturligtvis! Hon som har skött serveringen i alla år. Allt arbete är förstås ideellt.

I år fyller backen 50 år. Det måste firas på något sätt. Riktigt hur vet man ännu inte.

Några minnen från backens första tid har jag fiskat fram ur minnet i samtal med Pelle Wallin: Den första liften, en replift, fanns på

plats vintern 1967-1968, men många av oss äldre damer minns säkert slalomkurserna från de två föregående åren, utan lift, då vi fick trampa uppför backen, åka ner (ofta på ändan), lära oss vad som var berg- och dalskida, men framför allt så fick vi skratta. Mycket!

Ingen av oss bröt benen fast, vi hade vanliga pjäxor, bindningar med lågfäste och skidor med skruvade stålkanter.

Repliften, som senare sattes upp var långt ifrån ofarlig. Det var lätt till att kläderna fastnade i repet. Märkligt nog inträffade aldrig någon allvarligare olycka. Handsk- och vantkontot blev i alla fall högt för barnfamiljerna, eftersom dessa persedlar ofta snurrades fast och slets sönder. En gång fick man till och med lov att klippa av repet, när något plagg hade fastnat alltför hårt.

Nästa lift, en knapplift, av franskt fabrikat, sattes upp efter några år. Eftersom den inte fungerade helt perfekt skickades en liftexpert upp från fabriken i Frankrike.

Denne man var förmodligen inte så väl uppdaterad beträffande det svenska klimatet, eftersom han anlände med tåg iförd jeans, lågskor och utan mössa. Med ortsbefolkningens hjälp samlades snabbt nödig utrustning ihop. Han blev dessutom väl trakterad med mat och dryck. Särskilt tilltalades han av de nordiska måltidsdryckerna ”Hembränt” och ”Vargtass”. Jag erinrar mig ett tillfälle när jag såg honom skjutsas ”hem” till Kälarne på spark efter en fin middag i Svedje. Men liftinstallationen blev givetvis slutförd helt utan anmärkning.

Några år senare installerades den nuvarande liften.

Det finns säkert många här i vår bygd som har upplevelser från Svedjebacken att minnas och berätta om.

På hemsidan www.kalarneik.se samt på facebook under ”Kälarne IK Alpina” kan du läsa mer om Svedjebacken.

Runa Westman



Kälarne IK Alpina



Slalombacken har öppnat för året och vi önskar alla en trevlig skidvinter. Observera att inför denna säsong är det nya öppettider i backen.

tisdag och torsdag	18.00 - 20.30
lördag och söndag	11.00 - 15.00

Under vecka 9 och 10 även öppet dagtid mellan 11.00 - 15.00

VÄLKOMNA!



Eldsjälarna Olle Hallenborg och Ove Engström, som tillbringar det mesta av sin tid i backen under slalomsäsongen.

Olle demonstrerar maskinerna i verkstaden. Här visar han hur skidbindningarna justeras.



Kälarne skola växer

Vid slutet av vårterminen 2014 var vi en skola med 6 grupper med totalt 104 elever fördelade på lågstadiet 34 elever inklusive förskoleklassen, mellanstadiet var 30 elever och högstadiet 40 elever.

Under detta läsår kommer vi att ha ökat det tänkta elevantalet med 18 %. Fördelning blir då på lågstadiet 43 elever, mellanstadiet 27 elever och på högstadiet 42 elever.



Totalt blir det när alla kommit på plats 8 elever fler än förra läsåret eller nästan 8 % fler än förra läsåret.

Detta är glädjande men ställer stora utmaningar på oss som jobbar att hitta arbetsätt som passar alla nya elever som inte riktigt är vana med oss. Vi har också en del nya språk som vi måste hitta folk som kan ge dessa elever ett bra studiestöd

KÄLARNE SKOLA

"- en levande, dynamisk och kreativ skola..."

Rektor Reidar Otterbjörk

Åter en skoterkurs i Kälarne

Kälarne skoterklubb har haft en kurs för förarbevis för snöskoter den 2 - 4 januari. 12 personer genomgick kursen. Alla som skrivit provet är godkända och kommer att få sina efterlängtade förarbevis. En person får vänta med att skriva, då man måste ha fyllt 16 år för att genomföra provet.

Man får gå kursen innan man fyllt 16 år, men inte göra skrivningen. Handledare under kursen har som vanligt varit Sven Jonsson och Eje Åhlander.

Skoterkörningen genomfördes i Övsjö med omgivning. Där var Peter Jonsson också handledare, då man måste vara 1 handledare på högst 4 kursdeltagare vid skoterkörningen. Vid målet skötte skoter- och grillproffset Åke

Jönsson grillningen av korv och hamburgare.

Här följer namnen på kursdeltagarna: Hanna Hägg Gotland, Elin Dahlin Västeråsen, Lina Sjödin Stockholm, Oscar Byh Håsjö, Pontus Högbom Håsjö, Andreas Hansson Hammarstrand, Madelene Söderberg Kälarne, Helena Björk Kälarne, Magnus Eriksson Övsjö, Anna Jonsson Östersund, Linnea Fredholm Kälarne och Sebastian Olsson Hucksjöåsen.

Det är roligt att se att flera deltagare kommer från andra delar av vårt land. Jag tror banne mig att vi börjar bli kända utanför Bräcke-Ragunda!

Eje Åhlander



Samling på Peter Jonssons gård i Övsjö efter avslutad skoterkurs. Foto: Annica Valter

Dragets Bygg AB

2015 etablerar vi oss i Sörbygden och kommer främst att utföra uppdrag i Södra och Östra Jämtland.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök. Tillsammans diskuterar vi fram den bästa lösningen för er och ni får en offert eller kalkylberäkning på kostnaderna.

Ring, Tomas Eriksson 070-578 55 89 eller mejla på tomas@dragetsbygg.se. Vi finns nu även på [Facebook](#).

Dragets Bygg AB
Sörbygden 355
840 67 Sörbygden

Hotell ÖSTJEMTEN

Afterwork 27 februari

Buffé från 17,00

Husbandet Trubadurar

Måndag 2 mars har restaurangen öppet 10,00-13,00

Endast dagens lunch

(pga. utbildningen)

Välkommen!

Pro Kälarne/Sörbygdens vår och höstmöten

17/2-2015 Medlemsmöte kl.11.00 (Trafik) plats Västanede församlingshem

24/3-2015 Årsmöte Underhållning 60-årsfirande Hotellet i Kälarne

21/4-2015 Medlemsmöte kl.11.00 Om olyckan är framme, Västanede Församlingshem

20/5-2015 Medlemsmöte kl.11.00 Grillning/Boule plats Ånäset

15/9-2015 Medlemsmöte Surströmming/Underhållning plats Tossengård

20/10-2015 Medlemsmöte kl.11.00 På ålderns höst (Juridik) plats Kälarne

10/11 Höstmöte kl.11.00 Fråga doktorn / Hjälpmedel Kälarne

4/12-2015 Julbuffé

Aktiviteter Våren 2015

Dans från den 9/2-2015 kl.12.00 plats Tossengård Sörbygden

Boule onsdagar kl.16.00 skolan, boulen flyttas till Ånäset när snön är borta
onsdagar kl.11.00

Bingo spelar vi på onsdagar fram till den 25/3 och start till hösten beräknas från oktober månad.

Med vänlig hälsning

Pro Kälarne/Sörbygden

Ordförande Bo Sundström

KYRKAN

1 feb kl 11 gtj Västanede församlingshem

8 feb kl 18 gtj Hällesjö kyrka

11 feb kl 14 Andakt Tallgläntan

22 feb k 11 högmässa Västanede församlingshem

1 mars kl 18 högmässa Hällesjö kyrka

8 mars kl 18 gudstjänst Hällesjö kyrka

11 mars kl 14 Andakt Tallgläntan

15 mars sammanlyst gudstjänst med massor av körer i Revsunds kyrka

22 mars kl 18 gtj i Hällesjö kyrka

29 mars kl 11 gtj Håsjö nya kyrka

HÄLLESJÖ

17 feb 11-14 FETTISDAGSFIKA i Emilstugan Hällesjö

28 feb från kl 12 KOLBULLAR på "Torget" i Åsen Hällesjö

25 mars 11-14 VÅFFELDAGSFIKA i Emilstugan

31 mars kl 18.30 Hällesjö hembygdsförenings ÅRSMÖTE i Emilstugan

ANSJÖ

BYGDEGÅRDFÖENING

ÅRSMÖTE I ANSJÖ BYGDEGÅRD

9 MARS 18.00

SAMBANDSCENTRAL PÅ

BIBLIOTEKET

Anmäl era arrangemang i god tid till Loulou på biblioteket i Kälarne så kan ni också få veta om den tilltänkta tiden redan är upptagen av något annat!

Tel: 0696 167 20

Mail: biblioteket.kalarne@bracke.se

VAR FINNS MOBILEN?

Den 12 januari på kvällen "försvann" en mobil från badet i Kälarne. DU! som vet var den finns, lämna genast tillbaka den till ägaren, Lukas Fagerberg, hälsar mormor Margareth.

Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 2, 2015 trycks den 27/3. Manusstopp: 20/3.

Redaktör: Runa Westman, 070-349 12 09, e-post runwes@telia.com

Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller 0696-403 01 (hem), e-post michael.lofgren@poles.se

Medlemsinfo Kälarnebygdens förening:

Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en positiv utveckling för Kälarnebygdens invånare, företag och föreningar. För att bli medlem betalar Du/Ni en engångsinsats och en årlig medlemsavgift. Medlemsavgifter 2015:

	Enskild	Familj	Förening	Företag
Insats (engångs-)	50	100	100	500
Årlig medlemsavgift	50	100	100	200

Bankgiro 5404-9606